

Je woning is zo van de kaart gegumd

Het Parool, sept. 2012

Ineens blijkt dat het stadsdeel het op je huis heeft voorzien. Weg met die woning, die vervangen we door een fontein: dat is leuk voor de toeristen. Voor de vorm doen we nog wel twee jaar alsof u inspraak hebt.

H.C. CINO

Stelt u zich eens voor: in het krantje *De Echo* leest u een klein oproepje van het stadsdeel, dat aankondigt plannen te hebben met uw buurt en dat ze u deze graag wil laten zien in een buurtzaaltje. Wat een toeval, want meestal leest u *De Echo* niet. Daarbij, hij valt ook niet altijd in de bus.

Plannen dus. Is het de bestrating? Wordt de straat eenrichtingsverkeer? Komen er parkeerplekken bij? Spannend.

Een week later zit u in het zaaltje, samen met uw burens die u net op tijd op de hoogte heeft kunnen stellen. Stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren en haar ambtenaren presenteren vol trots hun plannen. U bent nog nieuwsgierig. U gokt op de bestrating.

Dan verschijnt op een megagroot scherm een bovenaanzichttekening van uw buurt. Er wordt wat geklapt achter u. U bekijkt de tekening eens heel goed en wrijft in uw ogen. De tekening is blijkbaar op zijn kop. U kunt namelijk uw woning niet vinden. Uw buurman is sneller van begrip. Hij staat op en brult: "Hoe, wat ... waar is mijn huis? Waar is mijn woning!"

Met een schok dringt het ook tot u door. Uw woning is weg. Gewoon weggegumd. In plaats daarvan staat er een fontein. Ook u staat nu op: "Waarom staat er een fontein op de plek van mijn woning?" De ambte-



Langs de Wittenburgergracht moeten woonboten het veld ruimen.

FOTO MAARTEN BEZEM

naar: "Dat is voor de toerist. Die vindt dat leuk! Dat hebben ze in andere steden ook. En daarbij, het is veel te vol waar u woont, er moet echt wat meer ruimte komen."

De ambtenaar lacht. "Het is een plan," zegt hij. "Het staat nog niet vast, hoor. Wees gerust. Na afloop kunt u zich inschrijven voor de klankbordgroep, dan mag u samen met ons meedenken. We doen dat tegenwoordig samen. Samen werken we dan toe naar een Nota van Uitgangspunten. Nogmaals, het is maar een idee," "Ja, een teaser," vult Van Pinxteren aan.

Na afloop meldt u zich uiteraard aan voor de klankbordgroep. Uw buurman wil ook, maar hij wordt geweigerd. Hij heeft zich 'vervelend gedragen' daarnet. Verder geen woord over een nieuwe locatie, geen woord over compensatie. Het is een vreemde situatie. U kunt hooguit gissen wat men in petto heeft met uw woning.

Dan volgt een periode van overleg met de klankbordgroepen en de gemeente. U doet samen met uw burens voorstellen. U haalt er professionals bij, boekjes worden gepresenteerd. U

laat deskundigen berekeningen maken die aantonen dat de plannen niet kloppen, u draagt goedkopere alternatieven aan, enzovoort. U bent radeloos, wanhopig. U snapt het niet.

En niet alleen u en uw burens, maar ook veel niet-getroffen buurtbewoners zijn woedend dat er zo wordt omgesprongen met hun buurtbewoners. Toeristen zijn welkom, maar niet ten koste van onze bewoners!

Het is een ongelofelijk verhaal. Gaat het hier dan misschien over een megaproject als de Betuwelijn, waarvoor woningen worden weggehaald

vanwege een algemeen – hoger – belang? Waar de bewoners netjes op tijd per brief persoonlijk van op de hoogte worden gesteld? Waar compensatie is geregeld en groot begrip voor de benadeelden? Nee, dat is allemaal niet aan de orde.

Een klein detail: de woningen zijn geen woonhuizen, maar woonboten. De eigenaren hebben weliswaar netjes hun woningen gekocht, met instemming van de gemeente. Zij hebben ook ligplaatsvergunningen verkregen van diezelfde gemeente. Zij betalen dezelfde belastingen. Maar toch zijn het tweederangsbuurgers,

'Het plan staat nog niet vast hoor,' zegt de ambtenaar lachend

volgens het stadsdeel althans, want je kunt met woonbootbewoners doen wat je wilt.

Sinds vorige week 19 september – twee jaar na de presentatie in het zaaltje – staan de plannen vast. De Nota van Uitgangspunten is een feit. Inspraakrondes, klankbordgroepen, helemaal niets is meegenomen. De tekst is nagenoeg hetzelfde (iets slimmer opgesteld, dat wel) de tekeningen zijn exact dezelfde. Kortom, het plan is gewoon ongewijzigd. Niks samenwerking. Het stadsdeel loopt over zijn bewoners heen. Zeer binnenkort – 2 oktober – wordt over deze nota vergaderd door de stadsdeelraad. Dan valt de definitieve beslissing. Is het te laat?

Halt! We staan het niet toe. Toeristen welkom, maar Amsterdam is in de eerste plaats voor de Amsterdammers. Dus ook de woonboten. Wees solidair, teken de petitie www.vriendenvandeoostelijkeilanden.nl en doe mee met een allerlaatste actie.

De auteur is woonbootbewoner in Amsterdam